

Wist je dat ...

* in de Griekse mythologie Apollo werd grootgebracht door bijen en een dieet kreeg dat voornamelijk uit honing bestond. Hij wordt gezien als de eerste imker;

* in het oude Egypte de mensen hun belastingen met honing betaalden;

* er gezegd wordt dat de bijenteelt het op een na oudste beroep is;

* er grotschilderingen van imkers uit het stenen tijdperk zijn gevonden. De oudst bekende kunst die het verzamelen van honing uitbeeldt, is te vinden in la Cueva de la Araña nabij Valencia in Spanje;

* bijen getraind kunnen worden om begraven landmijnen te lokaliseren;



* bijengif dodelijker is dan cobra gif. Maar geen paniek: er zijn 19 steken nodig voor elke kilogram lichaamsgewicht om iemand met bijengif om te leggen;

* het Engelse woord 'honeymoon' afgeleid is van de oude traditie om een pasgetrouwd stel te voorzien van een maandvoorraad mede om geluk en vruchtbaarheid te garanderen?

Samengesteld door Kurt

Lidgeld 2025

Zoals vermeld in het Woordje van de Voorzitter zijn we vanaf 2025 lid van Apif (konVIB). Het lidgeld voor 2025 is vastgesteld op **35 euro**.

Wat krijg je voor dit lidgeld :

* Je bent lid van onze vereniging, en kan meedoen aan al onze activiteiten (maandvergaderingen, workshops, waswafelen, logen, ...), en je kan gebruik maken van een aantal faciliteiten (slingerlokaal, wassmelter, ...). Je krijgt ook iedere drie maanden ons tijdschriftje.

* Mogelijkheid om bijen te houden op het bijenpark op fort 5 in Edegem

* het Maandblad van de konVIB (verschijnt 10 maal per jaar)

* de verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid van schade, veroorzaakt aan derden, tijdens activiteiten van de vereniging. (Letselschade, Zaakschade, Onstoffelijke schade, Reddingskosten, Rechtsbijstand).

Niet inbegrepen in het lidgeld:

* konVIB - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering – individueel af te sluiten

(Letselschade en zaakschade, Onstoffelijke gevolgschade, Zuiver onstoffelijke schade, Zaakschade en onstoffelijke schade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, rook en water, Zaakschade en onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt door milieuaantasting en burenhinder, Zaakschade en onstoffelijke gevolgschade aan goederen die aan de verzekerden zijn toevertrouwd, Rechtsbijstand, Insolventie van derden).

Informatie over de premie en wanneer die moet betaald worden verschijnt jaarlijks in het maandblad.

Je stort 35 euro op de rekening van onze vereniging **BE64 8601 0607 6552**: met vermelding van je naam, adres, geboortjaar en aantal ingewinterde volken (groot en klein).

Indien je al lid bent van KonViB via een andere vereniging, hoef je slechts 9 euro te betalen.

Graag betalen voor einde november, zodat we alle gegevens tijdig aan APIF kunnen doorgeven.

HET BIJENHUIS
Broechemlei 61 - Ranst
www.bijenhuis.be
Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag van
10.00 tm 18.00
Zaterdag 10.00 tm 16.00

Honingproducten, streekbieren
en geschenkmanden
Imkermateriaal

0478 35 32 68

Sint Ambrosius

Imkersgilde

Mortsel—Edegem vzw.



Driemaandelijks tijdschrift

48 ste jaargang—nr.3

V.U. Johan Boeykens

Oktober-November 2024

Van Dijkstraat 23

Afgiftekantoor 2640—Mortsel1—P3A9089

2640 Mortsel

Ondernemingsnummer 876.468.739

Met de steun van de stad Mortsel

Mortsel
een stad vooruit

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert
in zijn platteland



Agenda vierde kwartaal 2024

Dinsdag 12 november 19u30; De Brug : Bestuursvergadering

Zaterdag 16 november 9 u30 – 12 u; Bijenpark fort 5 in Edegem : Opkuis bijenpark

De grote winteropkuis van het bijenpark! De gebruikers van het bijenpark weten dat ze hier aanwezig moeten zijn, maar ook andere leden zijn meer dan welkom.

Maandag 18 november 19u45; De Brug; Maandvergadering : Kris Van Straelen over “Gezondheid met bijenproducten”

Herborist-imker Kris Van Straelen geeft ons een lezing over het gebruik van koninginbrij, propolis, bijenbrood, bijengif en bijenwas. Daarbij vertelt hij nog hoe honing in de geneeskunde en in onze huisapotheek gebruikt wordt. De moeite waard om eens op een andere manier naar onze bij-producten te kijken.

Zaterdag 30 november 18 u; Feestzaal De Kobbe : Jaarfeest

Zie elders in dit tijdschriftje

Zaterdag 21 december 9u30 ; Bijenpark fort 5 in Edegem : Oxaalzuur druppelen

Op deze dag druppelen we oxaalzuur op alle volken op het bijenpark in fort 5. Idealiter doen we dit een drietal weken na een eerste vriesperiode en bij een temperatuur van ongeveer 5°C. Indien de temperatuur teveel afwijkt kan de datum nog wijzigen.

Woordje van de Voorzitter

Beste leden

Voor de twaalfde maand achtereenvolgens is deze maand natter dan dezelfde maand vorig jaar; weeral een weerrecord. Door het natte en koude weer in het voorjaar en in de zomer is de honingopbrengst bij heel wat imkers lager dan wat men normaal acht. Reden genoeg voor sommige "bieboeren" voor een klaagzang op televisie, radio en andere media. Beseffen zij dan niet dat honing een natuurproduct is, en dat de opbrengst ook afhankelijk is van de weersomstandigheden? Gaan zij een volgend jaar, als de opbrengst (boven)normaal is ook klagen dat er teveel honing is? Laat ons in deze zaken nuchter, en vooral steeds positief blijven.

In ons werkgebied zijn dit najaar weer tientallen nesten van aziatische hoornaars opgespoord en verdelgd; met grote waarschijnlijkheid zullen we het aantal nesten van vorig jaar overtreffen. Hiervoor moeten we onze hoornaarspeurders bedanken. Het is ook duidelijk dat het speuren teamwork is: iedere imker kan en moet daarin, naar eigen vermogen, zijn steentje bijdragen. Alleen op deze manier kunnen we de druk van de aziatische hoornaars op onze bijen acceptabel houden.

Verder in dit tijdschrift vind je meer details over het lidmaatschap van onze vereniging. Je zal merken dat we je een lidmaatschap van konVIB (de Koninklijke Vlaamse Imkersbond) aanbieden. De reden hiervoor is dat we vanaf 2025 aansluiten bij APiF (de Antwerpse afdeling van de konVIB). Sinds 2020 waren we niet meer bij een koepel aangesloten: we wilden ons niet moeien in de strijd tussen de konVIB, AVI, VBI, ... Uiteindelijk worden we nu toch verplicht om een kant te kiezen: indien we dit niet doen, worden we uitgesloten van subsidies voor lessen, voordrachten en cursussen. De keuze gaat naar de grootste van de Antwerpse koepels, en komt meer uit de rede dan uit het hart. We zullen blijven ijveren om uiteindelijk tot één Vlaamse koepel te komen; één koepel die dan ook een aanspreekpunt is voor de Agentschappen, Natuurpunt, de academische instellingen, ... Maar ik heb de indruk dat het water tussen de koepels erg diep is, en dat sommige voorzitters er alles aan doen om dit nog verder uit te diepen. Triest...

Maar zoals al eerder gesteld: laat ons positief blijven. De winter komt eraan; tijd om het materiaal te reinigen (gebruik onze loogdag) en tijd om aan introspectie te doen: wat hebben we goed en slecht gedaan dit jaar, wat moeten we onthouden, en wat moeten we zo snel mogelijk vergeten. En vooral: tijd om de benen onder tafel te steken, en samen met de collega's het over bijen, en zoveel meer belangrijke en onbelangrijke zaken te hebben: allen welkom op ons jaarfeest...

Tot één van de volgende gelegenheden.

Johan

Afscheid van Dirk

Lieve Dirk,

Een woordje voor jou vanuit onze imkervereniging, 10 jaar was je imker, je 3 bijenkasten stonden in ons bijenpark in Fort V en je was een actief lid bij onze activiteiten in het Fort. We kenden je als een rustige, lieve en actieve imker en je tekstjes over het nut van mooie en bijenvriendelijke planten fleurden ons ledenbladje elke maand weer op, ook toen je de tekst niet meer in één trek kon schrijven. Je maakte ook 4 jaar deel uit van ons bestuur, je had een droom om van ons bijenpark een prachtige bloemrijke omgeving te maken waar onze bijen naar hartenlust stuifmeel en nectar zouden vinden. Je hebt met hart en ziel planten uitgezocht, mooie infoborden gemaakt en gevochten tegen droge zomers; op die momenten kwam je dagelijks water geven in ons bijenpark.

Gevochten heb je Dirk, vooral tegen je pijnlijke aandoeningen, je nam nog deel aan de bestuursvergaderingen al moest je rechtstaand volgen want blijven zitten ging niet meer...maar klagen Dirk hoorden we je niet. Op een dag, zes jaar geleden, we waren toen volop bezig met het logen van ons materiaal, nam je me in vertrouwen, over je ongeneeslijke ziekte, over je pijn en over hoe jij het zag als het écht niet meer zou gaan. Met tranen in mijn ogen hoorde ik hoe vastberaden je was en ik beloofde toen je wens (om hier te lezen, hoe moeilijk ook) te respecteren. Het ongeloof speelt dan op, dat het toch niet mogelijk is dat hier geen genezing mogelijk is, hoe ver de wetenschap ook staat we hebben onder ogen moeten zien hoe er voor jou geen verbetering in zat. Dirk, ik leerde je niet alleen als imker kennen, maar door onze mails, sms'en, gesprekken en wandelingen, die korter en soms uitgesteld werden, leerde ik een mooie man kennen, iemand die aan zijn naaste denkt en dan vooral aan Gudrun, in onze gesprekken hoorde ik dikwijls hoe erg je het allemaal voor haar vond, hoe je wou dat Gudrun niet de dupe van jouw ziekte was. Hoe zwaar het ook was, je worstelde je door de verkoop van jullie huis en de verhuis naar jullie nieuwe appartement door, om haar zorgzaam in een nieuw appartement achter te kunnen laten.

In onze vereniging was je ook zo zorgend, na een cursus stond je als eerste aan de afwas, ook toen in 2019, een vriend imker, thuis in de problemen geraakte en door een zware longontsteking het niet meer alleen redde, heb je hem naar de spoed gebracht, 3 weken lang heb je hem op de onmogelijkste uren kunnen bezoeken en na 2 maanden ziekenhuis heb je voor hem opvang gezocht. Bij Pol zit je diep in zijn hart, hij had met jou vandaag graag van plaats gewisseld.

Vorig jaar had je nog een wens, eentje van de vele van je bucketlist, je wou geld inzamelen voor Parkinsononderzoek in het UZA...voor de mensen die achter jou komen...een jaar vooruitkijken... wauw terwijl je na de verhuis met je gedachten al bij het euthanasieproces zat, we hadden dus nog de tijd om een jaar lang geregeld te wandelen, te praten, en we konden ons goed voorbereiden om er een mooi Parkinsonweekend van te maken, en dat hebben we gedaan, samen met jou en Gudrun, een mooie wandeling uitgestippeld, kaarsjes en plantjes hotdogs en drank verkocht, zelf overtrof je jezelf door die week meer dan je vooropgestelde 35 km. te wandelen nl. 43,3...ook legde je jezelf op om je die 2 dagen tot 3 maal toe naar het gebeuren te komen, en we zagen je genieten bij het weerzien van oude vrienden.... een maand geleden, 20 juni hebben we een mooi bedrag van meer dan €7000 aan het UZA kunnen schenken, je was blij en tevreden, maar het was voor jou ook een eindpunt, je was moegestreden, je had je zoveelste doel bereikt. Nu ook hierrond alles voltooid was kon je afscheid nemen. En dat heb je nog gedaan van vele mensen, vrienden en familie, heel waardig, op jouw manier, met een lach en een traan, het was zeer dubbel maar je was ook opgelucht...

Dirk, wat een fantastisch sterk en fijn mens was jij! Wij, en ik spreek ook in naam van onze vereniging, wij zijn blij om je gekend te hebben.

Greet

Jaarfeest Imkers 30 november 2024

Zoals steeds in de herfst, gaat ons jaarfeest door op zaterdag 30 november 2024. Tijdens dit culinair festijn kunnen we gezellig bijpraten en kennismaken met nieuwe imkers. Ook jullie partners/familieleden zijn van harte welkom.

We starten om 18u00 met een aperitief, om vervolgens rond 19u00 onze benen onder de tafel te schuiven om te genieten van het onderstaande menu:

Soepje van witloof met mascarpone en gebrande amandelen

Suprème van Mechelse koekoek met Parijse champignons, crème van pastinaak en krokant gedroogde gandaham of:

Veggie: Stoofpotje van quinoa met gestoofde groenten en haloumi

Uitgebreid dessertbuffet

(Javanais, Misérable, Bavarois, Soesjes, éclairs, Tiramisu, Panna cotta, Rijstpap, ...)

Dit alles; aperitief, diner, dessert en dranken (inclusief koffie en thee), bieden we jullie voor 40 € per persoon aan. (Dit kan natuurlijk alleen maar omdat de imkerkas stevig bijspekt)

Inschrijven voor deze gezellige en culinaire, niet te missen, avond kan door storting van 40 € per persoon. Inschrijven kan tot zaterdag 23/11/2024

Wanneer: zaterdag 30 november 2024

Waar: Zaal De Kobbe in De Brug; Deurnestraat 208, 2640 Mortsel

Inschrijven:

Door 40 € (per persoon) te storten op rekening^o BE 64 8601 0607 6552 met vermelding: jaarfeest 2024 + je naam (namen) + aantal veggie

(Graag apart lidgeld storten aub)